

## Vraag het aan Morya



### Wat komt, is goed voor je

“Elke kracht in jou is er één van zegen. Een kracht kan je zien als een geheel, en dit geheel komt naar je toe vanuit een nog groter geheel en dit brengt zegen. ‘Elke kracht’ zeg Ik, en daarmee bedoel Ik ook elke kracht. Je kan geen onderscheid maken tussen de krachten die je bezielen, tenzij je ze kan zien als een zegen. Als je ziet dat de kracht in jou een zegen is, dan kan je op deze kracht vertrouwen.

Wanneer mensen denken dat ze krachten moeten weigeren, dan gaat het pas fout. Probeer in je leven te staan met een overgave en met een zekerheid dat wat naar je toe komt, goed is voor jou.

Wanneer je gaat twijfelen, wanneer je gaat aarzelen in jezelf, dat je zegt: “Dit wel en dit niet”, wanneer je dus het onderscheid in jezelf gaat maken om te selecteren, om te zeggen: “Dat aanvaard ik en dit niet”, dan kom je in een gevecht en dan gaat het fout.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 2: Een nieuw leven”  
(uit hoofdstuk 2: ‘De krachten van het heela’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 258

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---